



20 januari 2021



Elaine Cory

*Er zijn overal bloemen voor wie ze wil zien*

*Henri Matisse*

Beste leden, lieve dames,

Heel graag willen wij als bestuur weer van ons laten horen. We vragen ons af hoe het met u allen gaat. Wij hopen dat u nog in goede gezondheid verkeert en toch enige lichtpuntjes tijdens de feestdagen heeft mogen ervaren.

Nog nooit hebben in onze Kerst- en Nieuwjaarswens de woorden Hoop en Gezondheid zó veel nadruk gekregen. Door ons leven in gedeeltelijke opsluiting groeit de hoop, gevoed door ons steeds sterker wordende verlangen om elkaar in warmte en nabijheid weer te kunnen ontmoeten.

Het jaar 2020 was een vreemd jaar voor ons allen. Voor de een een zware trieste tijd, voor de ander een knusse en rustige tijd maar voor allen de zoektocht naar een nieuw evenwicht. Het gaf ons wel een collectief gevoel van verbondenheid, dat vaak beklemtoond werd door prettige telefoontjes en mooie postkaarten. Ook de mogelijkheid om via internet contacten te kunnen onderhouden met familie en vrienden heeft voor zeer mooie momenten gezorgd. Al waren uw dierbaren ver weg, doordat u ze kon horen en zien voelde het toch ook als dichtbij. Wat fijn dat we in een tijd leven dat deze mogelijkheid er is.

Nu we tijdens de persconferentie gehoord hebben dat COVID-19 met de dreiging van de Engelse variant ons nog langer in de tang gaat houden, kunnen we onszelf sterken met het idee dat we de afgelopen periode hebben kunnen zien dat wij tot zo veel meer in staat zijn dan we zelf dachten. Ook hebben we nu het besef dat, om licht te blijven zien op ons te lopen pad, we zelf hierop geen schaduw moeten werpen.

Als bestuur hebben we geprobeerd steeds vanuit optimisme maar ook realiteit met de richtlijnen mee te bewegen. Onze creativiteit heeft niet ingeboet; daarvoor is ons verenigings- en culturele hart met zo veel enthousiaste leden veel te groot. We zijn er dan ook in geslaagd om weer een mooi en afwisselend programma samen te stellen.

Graag hadden wij u door het sturen van een nieuw programmaboekje perspectief willen bieden op betere tijden, maar uiteindelijk hebben we toch moeten besluiten om het door ons gemaakte programma, hoe mooi het ook is, voorlopig nog “op de plank” te laten liggen. We hadden gehoopt dat u in de lente allen gevaccineerd zou zijn, maar nu de bezorgdheid van de specialisten over de ontwikkelingen van het virus steeds groter wordt en de verwachting is dat daardoor de maatregelen verscherpt zullen worden, is het zeer realistisch dat een aantal activiteiten niet door kan gaan. Daarom hebben wij besloten om dit voorjaar geen programmaboekje te sturen. Wij willen u via de mail pas een programma sturen indien we zeker weten dat het ook een kans van slagen heeft. Dat zou best nog enige tijd op zich kunnen laten wachten, want veiligheid staat voorop.

De doorlopende jaarcursussen yoga, tekenen/schilderen en literatuur liggen i.v.m. de verlengde lockdown zeker nog tot half februari stil. Wij brengen u, zoals u gewend bent, steeds een week van tevoren op de hoogte van het wél dan níet doorgaan van de activiteit.

Omdat we voor u ook de sfeervolle samenkomst voor Kerstviering en Ledenvergadering niet hebben kunnen organiseren, zijn ons uitgaven bespaard gebleven. Wij willen daarom de contributie voor het verenigingsjaar 2021-2022 éénmalig verlagen tot € 20,00.

Lieve dames, het is mooi om te zien hoe we ons aan de situatie redelijk aangepast hebben, maar het zou veel mooier zijn als we weer contact kunnen hebben in een gezellige en ontspannen sfeer.

We zien er als bestuur erg naar uit om straks, als de natuur, gelukkig zoals altijd weer, vol energie, levenskracht en bloemenpracht op uitbarsten staat, u allen in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Tot die tijd, HOUD VOL!

Mieke Cora Wilma Henriëtte Ineke Marij Ria Antoinette